



De Koningin van de Vrede aan het woord

Lieve kinderen, Ik heb het jullie al gezegd: Ik heb jullie op een bijzondere wijze uitgekozen zoals jullie zijn. Ik ben je Moeder; Ik houd van jullie allemaal. Wees niet bang op ieder ogenblik waarop jullie moeilijkheden hebben, want Ik houd van jullie, zelfs wanneer jullie je verwijderen van Mijn Zoon en van Mij. Ik vraag jullie, niet toe te staan dat Mijn hart bloedige tranen schreit wegens zielen die door de zonde verloren gaan. Daarom, lieve kinderen, bid, bid, bid! *(24 mei 1984)*

Lieve kinderen, als jullie wisten hoeveel Ik van jullie houd, zou je huilen van vreugde. *(21 juni 1984)*

Mijn kinderen, zien jullie niet dat het geloof begint uit te doven en dat het noodzakelijk is om het geloof van de mensen weer op te wekken? *(21 januari 1982)*

Bid met je hart

Kinderen, bid! Ik kan jullie niets anders zeggen dan: bid!

Weet dat er in jullie leven niets belangrijker is dan het gebed! *(25 december 1983)*

Wanneer jullie bidden, moeten jullie dat meer met gevoel doen.

Het gebed is een samenspraak met God. Bidden betekent: naar God luisteren.

Het gebed is voor Mij van nut. Na het gebed is immers alles duidelijk.

Het gebed geeft je blijdschap, het kan je leren huilen en het kan je leren je volledig te ontplooiën.

Bidden is geen kleinigheid, het is praten met God. *(20 oktober 1984)*

Bid! Ik heb jullie gebeden zo hard nodig. Geef Mij je hart. *(9 november 1983)*

Bid zo mogelijk elke dag de hele rozenkrans, dat wil zeggen: de Blijde, de Droevige en de Glorievolle Geheimen. *(14 augustus 1984)*

Bid en doe het met vurigheid. Sluit de hele wereld in je gebed in. Bid, want bidden doet leven. *(13 november 1983)*

Lieve kinderen, draag alle gebeden die jullie 's avonds thuis bidden op voor de bekeering van de zondaars, omdat de wereld in grote zonde gedompeld is. *(8 oktober 1984)*

Bid en volhard in het gebed! *(3 december 1981)*

Lieve kinderen, Satan gaat door met mijn plannen te dwarsbomen. Bid, bid, bid! Geef je in het gebed aan God over. Bid met je hart! *(9 augustus 1984)*

Ik geef jullie Mijn Hart, neem het aan! Ik zou jullie geen verdriet willen doen, noch ophouden met tot jullie te spreken, maar Ik kan niet altijd bij jullie blijven. Jullie moeten daaraan wennen. Toch wil Ik voortdurend en van harte bij jullie zijn. Jullie moeten veel bidden en niet zeggen: "Het is niet erg als we vandaag niet gebeden hebben." Jullie moeten je inspannen om te bidden. Het gebed is de enige weg die naar de vrede leidt. Als jullie bidden en vasten, verkrijgen jullie alles wat je vraagt. *(29 oktober 1983)*

Bid, bid, bid alleen maar! Het gebed moet voor jullie niet alleen een gewoonte, maar ook een bron van geluk zijn. Jullie moeten van het gebed leven. *(4 december 1983)*

Ik weet dat ik heel vaak tot jullie spreek over het gebed. Maar weet dat er in de wereld veel mensen zijn die niet bidden, die zelfs niet weten wat ze in het gebed moeten zeggen. *(15 januari 1984)*

Bid en bemin

Ik nodig jullie uit je naasten te beminnen, vooral degenen die je kwaad berokkenen. Zo zullen jullie met liefde de bedoelingen van de harten kunnen onderscheiden. Bid en bemin, lieve kinderen. Alleen met de kracht van de liefde zijn jullie in staat, datgene te volbrengen wat jullie onmogelijk lijkt. *(7 november 1985)*

Beleef de H. Mis

De H. Mis is het grootste gebed voor God. Jullie zullen nooit haar grootheid kunnen begrijpen. Daarom moeten jullie goed en nederig zijn in de H. Mis, en je zou je daarop moeten voorbereiden. *(December 1983)*

Het is noodzakelijk om vóór de H. Mis tot de Heilige Geest te bidden. *(November 1983)*

Kinderen, Ik verlang dat de H. Mis voor jullie hét geschenk van de dag is. Wacht daarop, zie ernaar uit dat ze begint.

Jezus zelf geeft Zichzelf tijdens de H. Mis aan jullie. Verlang daarom naar dat moment waarop jullie gezuiverd worden.

Bid veel, opdat de Heilige Geest je parochie vernieuwt. Als de mensen de H. Mis met lauwheid bijwonen, keren ze koud en met een leeg hart naar huis terug. *(30 maart 1984)*

Ik zou jullie geestelijk willen leiden, maar ik zal je niet kunnen helpen als jullie je niet openstellen. Jullie hoeven bijvoorbeeld alleen maar te denken, waar je gisteren tijdens de H. Mis met je gedachten was.

Wanneer jullie naar de H. Mis gaan, zouden jullie je onderweg op de H. Mis moeten voorbereiden.

Jullie moeten ook de H. Communie met een open en zuiver hart ontvangen. Zuiverheid en openheid van hart!

Verlaat de kerk niet zonder behoorlijke dankzegging. *(Oktober 1984)*

Ik wil jullie oproepen om de H. Mis te beleven. Velen van jullie hebben de schoonheid van de H. Mis al ondervonden. Maar er zijn anderen die er niet van ganser harte naartoe komen. Lieve kinderen, Ik kies jullie uit en Jezus geeft je Zijn genaden tijdens de H. Mis. Beleef de H. Mis daarom bewust en kom er vol vreugde naartoe. Kom met liefde en ontvang de H. Mis als een genade. *(3 april 1986)*

Wees zo goed om naar de H. Mis te komen zonder een uitvlucht te zoeken. Laat Mij zien dat jullie een edelmoedig hart hebben. *(2 december 1983)*

Aanbid het Allerheiligste

Ik dank jullie, omdat jullie Mijn Zoon in de Heilige Hostie aanbidden. Dat treft Mij zeer. Wat jullie betreft: bid! Ik verlang jullie gelukkig te zien. *(26 januari 1984)*

Vanavond, lieve kinderen, ben Ik jullie bijzonder dankbaar voor je aanwezigheid. Aanbid het Allerheiligste onophoudelijk.

Ik ben altijd aanwezig wanneer de christenen in aanbidding zijn. Ze ontvangen dan bijzondere genaden. *(15 maart 1984)*

Vraag om de gave van de Heilige Geest

Het belangrijkste in het geestelijk leven is het vragen om de gave van de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest komt, heerst er rust. Wanneer dat gebeurt, verandert alles om je heen. De dingen zullen veranderen. *(Oktober 1984)*

Lees de Bijbel

Lieve kinderen, vandaag roep Ik jullie op om elke dag in het gezin de Bijbel te lezen. Geef hem een duidelijke plaats om jullie tot lezen en bidden aan te sporen. *(18 oktober 1984)*

Lees wat er over Jezus geschreven staat.

Overweeg het en geef het door aan anderen. *(2 juni 1983)*

Lees elke donderdag hoofdstuk 6, vers 24 - 34 uit het Evangelie volgens Matteüs vóór het H. Sacrament, of in het gezin als het niet mogelijk is om naar de kerk te komen. *(1 maart 1984)*

Vast van harte

Het beste vasten is op water en brood.

Door het vasten en bidden kan men de oorlogen een halt toeroepen en kan men de natuurwetten opschorten.

Liefdadigheid kan het vasten niet vervangen.

Zij die niet in staat zijn om te vasten, kunnen dit evenwel vervangen door het gebed, de liefdadigheid en de biecht; maar allen, behalve de zieken, moeten vasten. *(21 juli 1982)*

Als jullie de kracht niet hebben om op water en brood te vasten, kunnen jullie van andere dingen afzien.

Het zou heel goed zijn, geen televisie te kijken, want nadat jullie de programma's gezien hebben, zijn jullie verstrooid en niet in staat om te bidden.

Jullie kunnen afzien van alcohol, van sigaretten en van andere genoegens.

Jullie weten zelf wel wat je moet doen. *(8 december 1981)*

Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit te beginnen met van harte te vasten.

Velen vasten omdat anderen het doen.

Het vasten is een gewoonte geworden waar niemand mee wil breken.

Lieve kinderen, vast en bid met je hart! *(20 september 1984)*

Biecht maandelijks

Lieve kinderen, Ik wil Mijn mantel om je heen slaan en jullie allemaal op de weg naar de bekering leiden.

Lieve kinderen, Ik smeed jullie, geef heel je verleden aan de Heer met al het kwaad dat zich in je hart heeft opgestapeld.

Ik wens dat ieder van jullie gelukkig is; als je zondigt is dat echter nooit mogelijk. *(25 februari 1987)*

De maandelijks biecht zal voor de Kerk in het Westen een geneesmiddel zijn.

Hele delen van de Kerk zouden genezen kunnen worden als de gelovigen een keer per maand zouden biechten. *(December 1983)*

Biecht niet uit sleur, om daarna toch dezelfde te blijven. Nee, dat is niet goed.

De biecht moet je geloof een nieuwe impuls geven. Ze moet jullie stimuleren en jullie dichter bij Jezus brengen.

Als de biecht niets voor jullie betekent, zal het beslist moeilijk voor je zijn om je te bekeren. *(7 november 1983)*

Getuig van Jezus, het Licht van de wereld

Lieve kinderen, Ik spoor jullie aan om te beslissen! Willen jullie leven volgens de boodschappen die Ik je geef, ja of nee?

Ik verlang ernaar dat jullie Mijn boodschappen metterdaad beleven en doorgeven.

Meer in het bijzonder, lieve kinderen, verlang Ik dat jullie allen een afspiegeling van Jezus zijn, die deze ongelovige wereld die in de duisternis wandelt, zal verlichten.

Ik wil dat jullie voor allen een licht zijn en dat jullie allemaal van het Licht getuigen.

Lieve kinderen, jullie zijn niet voor de duisternis geroepen, maar voor het Licht.

Beleef daarom het Licht in je leven. *(5 juni 1986)*

Bovenstaande woorden van ons aller Moeder Maria, de Koningin van de Vrede, zijn het waard om vele malen gelezen en overwogen te worden. Mogen ze jullie en velen om je heen aansporen te leven zoals Haar Zoon Jezus en Zij dat graag zien.

Gebedsbroederschap 'De H. Maagd Maria bezoekt de H. Elizabeth'

Wie zijn wij...

Gebedsbroederschap 'De H. Maagd Maria bezoekt de H. Elizabeth'

Deze gebedsgroep werd opgericht in het oorlogsjaar 1993 door pater Jozo Zovko als ons antwoord op de boodschappen van de Koningin van de Vrede.

Onze naam bevat het motto van ons apostolaat. Dit betekent allereerst: dagelijks gebed en met liefde je naaste bezoeken, je naaste in problemen.

De Koningin van de Vrede benadrukte herhaaldelijk dat wij oorlogen kunnen stoppen, evenals problemen in menselijke relaties en andere conflicten, door vasten en gebed.



Pater Jozo Zovko



Enkele leden van de Gebedsbroederschap

De gemeenschap richt haar ogen geheel op de Koningin van de Vrede en haar boodschappen. Haar leden willen oprecht leven volgens haar boodschappen en daarvan getuigen.

In dit grote apostolaat staat niemand alleen, maar we vormen één grote familie die wereldwijd bijeenkomt voor gebed en aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.

Momenteel heeft de gemeenschap meer dan tienduizend leden die verspreid zijn over Amerika, Oostenrijk, Ierland, Polen, Rusland, Jeruzalem, Duitsland, Frankrijk, Brazilië, Denemarken, Engeland, Slowakije, China, Italië, Spanje, Portugal, Argentinië, Korea, Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina. **En we bidden dat we ook in België en Nederland veel nieuwe leden mogen verwelkomen.**

Ieder nieuw lid van de biddende gemeenschap krijgt een gebedspartner toegewezen. Elk lid en zijn of haar gebedspartner bidden elke dag een tientje van de Rozenkrans voor elkaar.

In ons programma gaat het om het dagelijkse Rozenkransgebed; een wekelijkse bijeenkomst met een priester die de laatste boodschap van de Koningin van de Vrede overweegt (tenminste als er een priester beschikbaar is); samen of alleen de Rozenkrans bidden; de Litanie; de Heilige Mis en de Aanbidding.

Als mensen horen we de boodschappen; als gelovige pelgrims beloven we ernaar te leven en de Heer gebeden en offers aan te bieden. Daarom is voor onze gebedsgroep bij de oprichting van haar apostolaat bepaald dat het erom gaat, de oproep van de Koningin van de Vrede te beantwoorden, haar boodschappen te aanvaarden en er in nederigheid naar te leven.

De basisboodschap hebben wij de VIJF STENEN genoemd.

Deze wapens nam David mee voor een treffen met Goliath en de Filistijnen, en in de Naam van Jahweh stopte hij hun vijandige opmars en hun duivelse plan.

Wat voor de mens onmogelijk is, is voor God wel mogelijk.

Wij willen vandaag de aan Onze Lieve Vrouw toegewijde David worden en zijn.

Onze **vijf stenen** waarmee we sterke vijanden stoppen, zijn:

1. Dagelijks de Rozenkrans bidden in het gezin of alleen; bidden met het hart.
2. De Eucharistieviering op zon- en feestdagen; aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.
3. Dagelijks lezen in de Bijbel.
4. Vasten op woensdag en vrijdag.
5. Maandelijks biechten.

Dank dat jullie aan Mijn oproep gehoor hebben gegeven!

Hoe word ik lid van de Gebedsbroederschap?

Stuur een e-mail naar: gebedsgroep.maria.en.elizabeth@gmail.com

Vermeld in die e-mail:

Voornaam: _____

Familienaam: _____ *M / V*

Ik wil lid worden van de Gebedsbroederschap. (Gratis lidmaatschap.)

Ik wil leven volgens de boodschappen (vijf stenen) van Moeder Maria.

Ik wens WEL / GEEN contact met mijn gebedspartner.

Je mag mijn e-mailadres WEL / NIET aan mijn gebedspartner geven.

Na ontvangst van je aanmelding stuur ik je een bevestiging.

Je krijgt van mij de naam van je gebedspartner, voor wie je dagelijks het tweede tientje van de Blijde Geheimen bidt. Indien gewenst krijg je ook het e-mailadres.

Elke maand krijg je de nieuwste boodschap van de Koningin van de Vrede.

Enkele weken daarna stuur ik je een inspirerende overweging bij die boodschap.

Wil je nog iets weten, stuur me dan een e-mail. Ik wacht op je aanmelding.

Van harte Gods zegen toegewenst!

Zeljka Galic, coördinator van de Gebedsgroep